

Generalforsamling Helnæs Lokalråd 22. februar 2023

Formandens beretning

Først vil jeg gerne byde velkommen til de fremmødte. Endelig frigiordede vi os af coronaens tag, og der er således igen liv i de forskellige foreninger heraf ikke mindst torsdagsklubben, som igen har budt velkommen til kaffe og kage samt foredrag og udflugter under kyndig styring af Anne Hansen (Søgård). En kæmpe indsats som Anne har gentaget år for år i snart rigtig mange år. Tusind tak, vi håber du fortsætter rigtig mange år endnu.

Dilletant har haft et par års pause. Vi arbejder nu på, at få det op at stå igen. Nogen har meldt sig til forskellige aktiviteter såsom at lave kostumer og kulisser, men vi mangler stadig lidt mere opbakning for at få det helt på benene igen. Dermed sagt – I er velkomne til at komme på banen, så en af Helnæs' gamle traditioner ikke går helt tabt.

I det forgange år har vi endnu engang støttet Red Lillebælt og Jul på Helnæs. Vi bakker fortsat 100% op om Red Lillebælts bedrifter også selvom tiden skrider på alternative energikilder såsom vindenergi. Vi har derfor nedsat en energigruppe, som dog ikke er nået så langt som forventet. Efter et møde med Assens Forsyning blev vi lidt matte, da håbet om at få fjernvarme til Helnæs foreløbig blev lagt på is. Vi arbejder således med at finde andre former for alternative energikilder i håbet om, at Helnæs kunne være selvforsynende på sigt.

Året 2022 har på nogen måder trukket lidt tænder ud. Selvom vi har formået at skrabe en masse penge sammen fra diverse fonde og Assens Kommune, så er det ikke rigtig lykket os at komme i mål med de målsætninger vi havde for året. I starten af året fik vi, efter et møde med beredskabsstyrelsen, tilbagemelding om, at de ikke kunne benytte sommerlands slæbested, da deres materialer var for tunge til at køre ned til slæbestedet. Beredskabsstyrelsen vil derfor fortsat bruge slæbestedet ved Avernæs Havn, hvilket ligger temmelig langt væk, hvis man skal hjælpe nogen fra vandsiden, og især inde i bugten. Slæbestedet er dog fortsat til rådighed for akutterne.

I foråret satte vi storkereden i stand, men desværre fik vi ingen besøg, og mange gisner om, om reden overhovedet har den rette placering. I foråret rettede vi henvendelse til naturstyrelsen, da Bobakkerne er ved at styrte i havet, men selvom vi har henvendt os flere gange, er der fortsat intet resultat.

I forsommeren afholdt vi STORMøde eller nærmere STORMmøde omkring sportspladsen. Bestyrelsen blev blæst godt igennem af forsamlingen. Personligt følte jeg mig fuldstændig overrumplet af forsamlingen, som var et møde, hvor der blev skudt med skarpt af både beboere og krybskytter. Jeg har altid været stolt af, at være Helnæsboer og fortæller vidt og bredt om, hvor dejligt her er, men dette var den noget kedelige side af Helnæs. Jeg opfattede, at man ikke ønsker udvikling af Helnæs. Det fik mig til at tænke på, hvorfor jeg så sidder i en bestyrelse, som jo netop skal finde en hårfin grænse mellem at udvikle og ikke afvikle. Vi arbejder hårdt på bosætning for, at Helnæs netop IKKE skal ende som turist ø, men for at beboerne herude ikke føler behov for at søge til fastlandet. Vi ønsker for Helnæs, at også unge mennesker skal finde ro herude med deres børn, men det kræver udvikling som skal gå hånd i hånd med de traditioner og den smukke natur, som vi alle holder så meget af.

Nogen enkelte har dog i løbet af året fundet vejen til Helnæs, og heldigvis også tilflyttere med børn – De skal have en særlig tak, da de nye beboere er med til at holde liv i Helnæs. De fyldte huse spreder glæde og bekræfter, hvorfor vi i bestyrelsen kæmper videre med vejforhold, logistik, kortere afstand til sygehus, energiforhold og rigtig meget andet ligesom pedellerne fortsat sørger for at vores grønne områder ser pæne ud, så Helnæs er præsentabel for både os, men også nye mennesker som måske egentlig kun er på besøg, men som tænker, at her er så smukt og dejligt, at de ønsker at flytte herud. Tusind tak til pedellerne for de helt særlige kræfter.

Jeg vil slutte beretningen af med, at sige tusind tak til akutterne og brandberedskabet for deres frivillighed og evne til at rykke hurtigt ud, når det desværre, ind i mellem, kræves. De er med til at skabe tryghed for os, som har valgt at bo i udkants Danmark. Jeg vil ligeledes takke de personer, som hver i sær giver en ekstra hånd for både Helnæs og fællesskabet for slet ikke at tale om dyrene, som også engang i mellem har behov for hjælp af en menneskehånd på både godt og ondt. Og så ikke mindst en stor tak til vedholdende og støttende bestyrelsesmedlemmer, som bruger rigtig meget fritid med at knokle for, at Helnæs skal blive ved med at være et dejligt sted.

På bestyrelsens vegne

Ane Kirstine Munk Carlsen